

# VÆRMED

MEDARBEJDERMAGASIN • AUGUST 2015



SLAGELSE  
KOMMUNE

## Per Wimmer: Eventyreren der stadig kommer hjem til Slagelse

Læs side 10

Besøg i Tyskland gav ny inspiration  
på Stillinge Plejecenter

Læs side 6

Mød Slagelses  
græsekspert  
Sten Bartelsen

Læs side 12





## Per Wimmer

Per Wimmer er født i 1968 og er opvokset i Slagelse.

Han er entreprenør, international financier, eventyrer, astronaut, forfatter samt filantrop. Han er grundlægger og direktør for Wimmer Financial, en London-baseret investeringsbank med fokus på naturlige ressourcer. Derudover grundlagde Per også kapitalforvaltningen Wimmer Family Office, som med succes har genereret højt risikøjusteret afkast for sine investorer. Sideløbende hermed ejer han Wimmer Space, hvor han udlever sine eventyr for eksempel den kommende rumrejse og udspringet over Mount Everest. Det er også via Wimmer Space, at Per Wimmer arbejder med forskellige velgørhedsprogrammer.

Læs mere på [wimmerspace.com](http://wimmerspace.com)

HAN HAR BESØGT 67 LANDE, SPRUNGET TANDEMSPRING OVER MOUNT EVEREST OG HAR FÅET TILBUDT ARBEJDE AF BILL CLINTON. ALLIGEVEL FÅR DEN TIDLIGERE SLAGELSE-DRENG OG MANGE-MIL-LIONÆR PER WIMMER EN FØLELSE AF AT KOMME HJEM, NÅR HAN STÅR AF TOGET PÅ SLAGELSE STATION.



# EVENTYRET STARTEDE I SLAGELSE

AF LENE AUGUSTSEN

Der er nogle mennesker, der efterlader et uudsletteligt indtryk. Sætter livet i et nyt perspektiv og inspirerer til refleksion. Sådan et menneske er Per Wimmer.

Efter at have talt med manden i bare halvanden time, har man været med i rummet, svævet over Mount Everest, boet hos amazeindianerne og etableret en investeringsbank i London.

Han har oplevet mere, end de fleste af os har fantasi til at drømme om, og han har i hvert fald bevist, at det sagtens kan lade sig gøre at have hele verden som hjemmebane, tjene mange penge og udleve sine vildeste drømme, når man kommer fra Slagelse.

"For mig står Slagelse for mange positive ting. Det er min fødeby, og det er her, det hele startede. Jeg kommer jo hjem, når jeg er i Slagelse. Jeg gik i skole på Østre Skole indtil 5. klasse, og kom så på Antvorskov. Jeg løb i Lystskoven og spillede fodbold i SBI. Min første studentereksamen fik jeg på Slagelse Gymnasium, så jeg har rigtig mange gode minder herfra. Slagelse har meget godt at tilbyde. Det var en tryk barndom, og det har været en solid ballast at have med", fortæller finansmanden, entreprenøren og eventyreren Per Wimmer.

## Hvad er det værste, der kan ske?

Som 17-årig forlod han Slagelses tryk for at erobre verden. Han startede i Frankrig, hvor han tog sin anden studentereksamen. Han sprang det første år

over, og gennemførte 2. og 3.g på et år. Ingen grund til at spille tiden. Han har fire mastergrader fra forskellige universiteter blandt andet Harvard, og sideløbende med uddannelserne har han arbejdet og dyrket eventyret over hele verden.

"Jeg fandt ud af, at verden skulle opleves. Jeg har altid været ambitiøs og ivrig efter at lære, men jeg har også haft lyst til eventyret. Derfor skal jeg også ud i rummet, for nu har jeg jo set det meste af verden," siger han med henvisning til de rumrejser, der er bestilt, og som han forventer at gennemføre inden for et par år.

"Jeg har den der åbne og naive holdning til nye ting – de skal prøves. Hvis man har alle informationer, inden man går i gang, så tør man jo ikke. Man skal springe ud i det og droppe mentaliteten med liige at tage en kop kaffe mere og tale om det. For hvad er det værste, der kan ske? Vi træffer hele tiden valg, så gå efter drømmene. Daværende Bill Clinton kontaktede mig med et jobtilbud i Det Hvide Hus, men på det tidspunkt så jeg min fremtid på Wall Street. Derfor blev det et nej tak," fortæller han som et eksempel på et valg, der fik stor betydning for hans karriere som finansmand.

Den finansielle sektor har da også passet godt til Per Wimmer. I mange år arbejdede han for Goldman Sachs, og i 2007 etablerede han investeringsbanken Wimmer Financial efterfulgt af kapitalforvaltningsselskabet Wimmer Family Office.

## Korsør er i konkurrence med Shanghai

Han har fart på, og det har han altid haft, men det er et tempo, der ligger helt naturligt til eventyreren. Tiden skal udnyttes fuldt ud. Han er fløjet ind fra Geneve, har taget toget til Slagelse for at holde et foredrag og besøge sin mor. Han skal også forbi Korsbæk på Bakken, inden han igen flyver ud i verden. Besøgene i barndomsbyen er ofte korte og intense, men sådan er de fleste af hans dage vist. Det betyder dog ikke, at han ikke følger med i Danmarks udvikling, eller har en holdning til myterne om Slagelse som "udkantsdanmark"

"Jeg nyder at være lokal, at være hjemme. Vestsjælland har nogle gode konkurrenceparametre, der kan udvikles på. Vi skal bare huske, at vi konkurrerer med hele verden; Korsør er altså i konkurrence med Shanghai, så der skal et større udsyn til. Man skal passe på ikke at gå i et lukket miljø og bare se sin egen andedam. Tag ud i verden, få et nyt perspektiv og så skal man huske, at there's an opportunity in every crisis, det handler bare om at finde den mulighed og gøre noget ved det".