

Dansker vil plante

Per Wimmer bliver den første dansker i rummet – nok i 2005. Men den London-baserede bankmand er i fuld gang med forberedelserne – for eksempel vægtløshed, og ture i russiske jetfly

AF KLAUS GIVSKOV

LONDON – En pioner med raketfart. Det er, hvad man kan kalde Per Wimmer, 34-årig dansk bankmand i London, som gerne vil plante Dannebrog på månen. Foreløbig bliver Wimmer den første dansker, som kommer ud i rummet. Det sker i 2005 – og med rummet menes der 100 kilometer op i luften. Den store dag oprinder ombord på en russisk rumfærge – og opsendelsen vil ske fra USA. Og til april vil tv-kanalen Discovery vise en time med Per Wimmer i fuld fart i forbindelse med forberedelserne i Rusland.

Per Wimmer ligner ikke umiddelbart en rummand, når han sidder i sin sofa i det meget store alrum ved Old Street, få minutters gang fra City of London.

Han har godt nok nogle raketter og modeller af rumskibe hist og her, men ellers er der blot tale om en næsten ganske almindelig dansker fra Slagelse, der har en drøm – og som har muligheden for at realisere den.

Også selvom den seneste ulykke i USA, hvor rumfærgen Columbia sprang i luften, nok ville have fået mange til at ændre mening, er Per Wimmer ikke i tvivl.

»Det er sikrere at drage op i rummet end at flyve med en almindelig flyvemaskine«, si-

ger han. Per Wimmer erkender, at hans far og mor er lidt bekymrede, ligesom søsteren ej heller er helt vild med hans forehavende.

»Omvendt har jeg besluttet mig for at gennemføre det – og det accepterer de«, fortæller han, mens der serveres kaffe fra kopper købt i cafeteriet i Star City – det russiske kosmonautcenter lige uden for Moskva.

Den første rumturist

Per Wimmer er i fuld gang med træningen sammen med russiske kosmonauter – og var da også med, da den første rigtige rumturist, amerikaneren Dennis Tito blev sendt afsted.



Per Wimmer under den vægtløse træning i Moskva sammen med de kosmonauter, som har gjort rumture til et levebrød.

Dannebrog på Månen



FOTO: ANNETTE NIELSEN



Den store dag oprinder ombord på en russisk rumfærge – og opsendelsen vil ske fra USA. Til april vil tv-kanalen Discovery vise en time med Per Wimmer i fuld fart i forbindelse med forberedelserne i Rusland.

»Jeg fløj sammen med Dennis' familie ned til affyringen med et russisk privatfly. Det var noget af en oplevelse,« siger Per Wimmer. Han vil helst undgå russisk indenrigsflyvning, men er overhovedet ikke bange for det rumfartsmæssige.

»De er meget dygtige. Der er stor prestige i det hele, og enhver dims kontrolleres til det yderste,« siger han.

Den rumfærge, som Per Wimmer til sin tid skal med, er ved at blive færdiggjort. Affyringen vil ske fra et fly i 17 kilometers højde – og dermed undgår man den dyre traditionelle raketaffyring, som gør rumture afsindigt dyre. Dennis Tito betalte 160 mio. kr., mens Per Wimmer skal af med en million – og dertil kommer der så omkostningerne til træningen.

»Men det er det hele værd. Dannebrog skal op på Månen. Det er mit mål, og det skal nok lykkes,« siger danskeren, som i sit 34-årige liv har nået mere end de fleste.

Fysiklærer inspirator

Da Per gik i skole i Slagelse var der ikke megen rumfart over tingene. Men en fysiklærer på Slagelse Gymnasium fik åbnet Pers øjne og ører for det store ydre rum.

»Han var afsindig inspirerende – han talte om Einstein og rummet og alle de andre ting, der rører sig der, hvor det hele er udforsket. Jeg blev fascineret – og læste alt om rumfart.«

Men da studenterhuen blev sat på i 1989 var interessen ikke så stor, at astronautuddannelsen lå lige om hjørnet.

»Pilot nej, men måske jagerpilot,« siger han i dag i bagklogskabens skær. Og for ikke at tage den slagne vej – og det er så det, der siden har kendetegnet karrieren – ville Per også have en fransk studentereksamen. Det lykkedes



i Menton og i Paris. Derefter blev han jurist fra Københavns Universitet. Et håndtryk fra Dronning Margrethe blev det også til, da han fik universitetets sølvmedalje for en politisk analyse af de grundlæggende menneskerettigheder indenfor EU. Et af studieårene blev tilbragt på London School of Economics og på Queen Mary College. Under studietiden var der også tid til et ophold i Paris hos et advokatfirma. Tanken om rummet syntes stadig at være lidt ude i det blå, men interessen blev fastholdt. »Jeg læste stadig meget, men satsede dengang på min karriere,« siger Per Wimmer. For at for-

virringen skal være komplet, når det gælder Per Wimmers CV, gik han i 1993-1994 på College de Europe i Brügge i Belgien, hvor han læste MA i europæisk økonomi og politisk videnskab. Det blev også til en afhandling om den europæiske fremtid.

MBA fra Harvard

Den kommende kosmonaut har altid interesseret sig for politik og menneskerettigheder, og da der i 1994 kom et job i FN i Geneve, var han klar. Det drejede sig primært om forberedelserne af Rimødet om miljø. Bruxelles skulle også lige med på hans

landkort, og det blev til et par år hos den danske kommissær Henning Christophersen.

»Det var en rigtig god oplevelse,« siger han.

»Der stod stor respekt omkring kommissæren, og det var spændende at opleve, hvordan han kunne påvirke processerne,« siger Per Wimmer.

En af drømmene – udover Månen og Dannebrog – var at få en grad fra Harvard. Og i 1995 anduede Per Wimmer det berømte universitet og det blev til en MBA i finans, strategi og udenrigspolitik.

»Jeg skiftede spor og var klar til den mere kommercielle del af verden,« siger han.

Det gik tilbage til Danmark og en ansættelse hos konsulentfirmaet McKinsey & Co. At så opgaven blandt andet blev Danmarks Radio og et forslag til hvordan virksomheden kunne ledes efter almindelige forretningsmæssige principper, satte lidt grå hår i hovedet, fortæller han. »Det var ikke altid lige let.«

Indianerne

Pioneren og eventyrlysten blev dog ikke afskrækket af mødet med Danmarks Radio. For før han vendte tilbage til Harvard for at færdiggøre studierne, rejste Per Wimmer til Sydamerika.

»Jeg drog dybt ind i Amazonfloden for at opleve indianere, som lever af, hvad de fanger og af, hvad de i øvrigt kan skaffe fra naturen. Det var en stor oplevelse.«

Påskeøerne var en anden erfaringsmæssig opvågning.

»Her tror folk, at alt har liv – fra døre til huse og træer. Da jeg spurgte en indfødt, hvordan man havde fået nogle store sten bragt ned til stranden, svarede han direkte og uden tøven eller utroværdighed: De er selv gået der ned.«

At en tur til Sydpolen blev forhindret af dårligt vejr, prøver han at leve med.

Bankkarrieren gik hurtigt i gang. Harvard udklækker folk til de store investeringsbanker. Og efter 38 interview i Boston, New York og London blev Per Wimmer ansat hos Goldman Sachs. Først i New York og kort efter i London, hvor han blev ansvarlig for forretningen i Norden. Han var blandt ankermandene i forbindelse med børsintroduktionen af Telenor og Damgaard Data. I efteråret 2002 skulle CV'et igen ændres, og Per Wimmer var i fuld gang med sin kosmonautuddannelse. Han pusler i dag med at hjælpe nye firmaer med at komme i gang – og trækker på sit store netværk. Han har ingen umiddelbar drøm om igen at blive lønmodtager – endda med en megastor bonus.

»Jeg har det godt, jeg har travlt – og der er jo blot et par år til, at rummet kalder.«

At han så også hjælper firmaet, Spaceadventures, som står for hans rumtur – gør heller ikke hans ønske om et fast job større. Foreløbig drejer det sig om at passe træningen i Moskva sammen med de kosmonauter, som har gjort rumture til et levebrød, mens han stadig overvejer det næste store pionerprojekt.